

Het verhaal van Annemiek

Ik ben Annemiek. Ik ben getrouwd, heb 3 volwassen kinderen en werk als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en werk ook mee in ons akkerbouwbedrijf.

Het leek mij leuk om bij TEJO te komen werken omdat ik kinderen en pubers erg leuk vind. Van mijn dochter, die toen stage liep voor haar studie psychologie, hoorde ik van de ellenlange wachtlijsten en schrijnende situaties. Daarom wil ik graag mijn bescheiden steentje bijdragen als gastvrouw om jongeren op korte termijn welkom te heten en hun verhaal te laten doen.

Wat ik het afgelopen jaar heb gezien is dat het voor jongeren een grote stap is om bij ons binnen te komen, maar eenmaal binnen ervaren ze het als een warme ontvangst en fijne, mooie ruimte.

Eén meisje heeft grote indruk op mij gemaakt. Zij kent het hele TEJO-lied uit haar hoofd én heeft dit lied zichtbaar gemaakt in de vorm van een stripverhaal!

Als ze terugkwam uit de gespreksruimte zong ze na afloop het TEJO-lied met haar therapeut op gitaar. Daar krijg ik kippenvel van, zó mooi als dat is.

Annemiek