

## Nicole

Ze was een Vlinder. Nee, we bedoelen niet dat zij een echte vlinder was. Ze was één van de Vlinders, een hechte groep vriendinnen die elkaar 30 jaar geleden leerden kennen. We volleybalden samen. En sindsdien vormen we 'de Vlinders'. We waren met zijn 10'n. Nu nog met zijn 8'n.

Nicole verloren we in de MH17. Paula verloren we aan ongeneeslijke kanker. Beide Vlinders zijn er nog altijd bij als de Vlinders samen zijn. In gedachte, in herinneringen die we met plezier terughalen en in onze harten.

Nicole was onze benjamin. Een prachtmeid, altijd druk in haar hoofd, altijd bezig met té veel dingen. Super creatief. En slim. En mooi. Prachtig van buiten en schitterend van binnen.

De Vlinders zien elkaar regelmatig. Sowieso zijn we en minimaal 1 x per jaar een lang weekend met elkaar weg. In 2014 was dat Limburg, Spaubeek. Zaterdag shoppen in Maastricht. Daar kocht Nicole allerlei mooie zomerjurkjes voor haar vakantie naar Maleisië. Met haar ranke lijfje stond alles haar prachtig.

Een heerlijk weekend was het in Limburg, juni 2014. 1 maand later kregen we het vreselijke bericht. Nicole zat met haar gezin in de MH17. Het is niet uit te leggen wat er dan door je heen gaat. Onbeschrijfelijke paniek en verdriet.

Vorig jaar ontvingen wij het bericht dat een goede vriendin van Nicole het Tejo huis in Goes ter ere van Nicole opricht. Mooi, wat zou zij trots zijn. De Vlinders waren bij de opening die ook in het licht stond van Nicole en haar professie, missie en motto.

In de media worden al snel kreten geroepen over het Tejo huis:

Het Tejo huis is een warm nest  
Gratis problemen spuien in het Tejo huis in Goes  
Tejo huis Goes: Een plek waar je welkom bent  
Tejo huis Goes is een inloophuis voor jongeren met zorgen.

Dit doet ons onmiddellijk aan Nicole denken. Dat was haar huis namelijk ook. Iedereen was altijd welkom en ze nam/maakte tijd voor je. Even een kop thee, even bijkletsen. Hoe gaat het met je?

Nicole  
Altijd bescheiden maar toch aanwezig.  
Altijd positief en goed gemutst.  
Altijd geïnteresseerd en begripvol.  
Altijd verzorgd en eigentijds gekleed.

Altijd een luisterend oor en subtiel raadgevend.  
Altijd trots op haar gezin maar bewust van haar uitdagingen  
Altijd in opleiding maar o zo geleerd en professioneel in haar vak  
Altijd druk met van alles en nog wat maar toch de tijd voor je maken  
Altijd in ons hart en nooit vergeten

De Vlinders

