

Het verhaal van Janet

Ik heb er voor gekozen om vrijwillige gastvrouw te worden bij Tejo omdat ik me in wil zetten voor de jeugd.

Een goede emotionele en psychische balans is naar mijn idee reuze belangrijk om goede keuzes te kunnen maken op je levenspad.

En met het tejo concept is het mogelijk problemen in de kiem te smoren zodat de jongere zijn pad weer goed kan vervolgen.

Gastvrouw zijn is, naast het ontvangen van de jongeren, ook een administratieve taak en dat vind ik leuk om te doen.

Het contact en de communicatie met het bestuur en de andere vrijwilligers is open en vriendelijk en gezellig.

Janet