

## INSPIRATIE

Hoe kun je een zo inspirerende vrouw vangen met woorden. Dat zou ik graag op een inspirerende manier willen overbrengen, maar dat is bijna onmogelijk. Inspiratie zit in kleine dingen, een woord, een gebaar, een gevoel, een gesprek, kleding, meningen, uiterlijk, een glimlach. In zoveel verschillende dingen en dat is schier onmogelijk om dat in woorden over te brengen.

Toch zal ik een poging wagen omdat Nicole voor mij een heel inspirerend mens was/is.

Naast dat ze mooi van buiten was, was ze ook mooi vanbinnen. Haar builgevoel leidde haar, van daaruit kwam haar drive.

Haar drive om de diverse rollen in haar leven te vervullen: als dochter, als moeder, als partner, als vriendin, als collega en als orthopedagoog voor de leerlingen. En ik vergeet er beslist een paar.

Haar drive om een studie te volgen om eindelijk die kennis en vaardigheden en het papiertje te verkrijgen die bij orthopedagoog generalist hoorde.

Haar drive om nachten door te werken en op paracetamol de dag door te komen omdat 's avonds nog te gaan skaten en de buitenkeuken te betegelen of laminaat te leggen.

Wat een energie had ze! De rollen die ze had vervulde ze met verve!

Altijd mochten we genieten van haar vintagekleding, de zelfgebakken cup cakes of de chocola die ze meebracht. Je hoorde haar zelden klagen over de spierdystrofie die ze had of de moeilijkheden waar ze tegenaan liep. Ze bezat de mogelijkheid om geen beren op de weg te zien of als ze er waren die beren met een intelligent omweggetje te omzeilen of neer te knallen

Haar drive om anders naar leerlingen te kijken, om leerkrachten te laten zien dat niet het kind moest veranderen, maar zij zelf. (Carl Gustaf Jong)

Rita Peeren