

Het verhaal van Jantina

Hoedekenskerke einde zomer 2018.

Een maand of 10 geleden ben ik samen met mijn man verhuisd van Ridderkerk naar Zeeland, naar een dorpje met 800 inwoners. Het vakantiegevoel is weggeëbd en ik heb al een paar keer op de vrijwilligerssite van Goes gekeken..... niets van de aangeboden mogelijkheden maakten me enthousiast.

Totdat de oproep van TEJO op de site stond. Therapeuten gezocht....

Ooit met Marja de Pundert (initiatiefneemster van TEJO Goes) gesproken? Zij is voor mij de verpersoonlijking van enthousiasme en gedrevenheid. Het maakte mij nog meer overtuigd dat ik voor deze organisatie iets wilde doen. Nu, na een half jaar "therapeutschap" bij TEJO kijk ik terug op mooie gesprekken met moedige jongeren, warme onderlinge aandacht bij alle vrijwilligers, samenwerking met bevlogen collega's en interessante en motiverende cursusavonden.

De beloning? Een jongere die binnenstapt omdat hij/zij het "echt even niet meer weet..." en na een aantal gesprekken met een lach op het gezicht afscheid neemt en het weer helemaal ziet zitten.

TEJO, ik blijf nog een poosje.

Jantina